

1950.

Den 25 januari hölls första arbetsmötet för året. Fröken Elin Löfvander hade då inbjudit sällskapet till sitt nya hem i Lärarbostaden.

Den 8 febr. hölls arb. möte hos fru Emma Hansson. Man enades då om att starta en ny klädsamling för behövande i Tyskland.

Den 22 febr. arb. möte hos fru Nacmi Johansson, Bäckarup.

Den 8 mars " " fru Annie Andersson, Skafträs.

Den 22 mars " " fru Alice Johansson, Langö.

Den 19 april " i Centralskolan.

Den 4 maj " hos fru Linnéa Bergsten.

Den 11 maj hölls arbetsmöte hos fröken Karin Sundelin. Man överenskom då att sällskapet skulle företaga en resa till Västergötland. Anmätningar skulle snart sändas till pastor Adolfsen.

Den 31 maj hölls arbetsmöte på Karlsmäs. Medlemmarna kommo överens om att i likhet med föregående år pryda altaret i kyrkan med blommor var sin söndag under sommaren.

Den 16 juni hade syföreningen sin utfärd kl. 6 f.m. skedde starten, & färden gick över Jönköping till Kungslena samt vidare till Skörde! Sedan var det i väg till Varnhem, vars vackra klosterkyrka besågs, & därifrån ställdes färden till Skara. Domkyrkan beundrades mycket, & i Hårjedskyrkan i Fornbyn samlades deltagarna till en kort men stämmingsfull andaktsstund. Nästa anhalt var Husaby och sedan var det i väg upp på Kinneskulle. Tiden tillät dock inte något bestigande av berget, utan vi fick nöja oss med att beskåda utsikten från bussen. På Råbäck gjordes uppehåll, & matsäcken dukades upp. Morkehlens grotta & Munkängen besågs & en del av deltagarna humo t.o.m. att se Råbäckes trädgård. Hemfärden gick över Gudhem & Falköping. Kl. 22 var de över 40 deltagarna hemma igen.

Den 3 aug. hölls arbetsmöte hos Dagmar Järnhult.
På arb. mötet i Karlsmäs hade beslutats, att de Gamlas
dag skulle bli den 6 aug. På grund av ruinspele
måste dock "dagen" uppskjutas till den 3 sept.
Men redan nu anmälde sig många, som ville
stänka småröd, tårter, ostkakor m. m. till
de Gamlas dag.

Den 3 sept. hölls de Gamlas dag. Den började
med högmässa & nattvardsgång. Därefter samlades
alla i Centralskolan till sedvanligt samkväm.
Senare på eftermiddagen reste en del av säll-
ningsmedlemmarna i bil ut för att besöka
några av de gamla, som ej haft tillfälle vara
med på de Gamlas dag. De trakterades med
kaffe & med ostkaka, & de tycktes vara glada
att ha blivit ihågkomna.

Den 13 sept. hölls arb. möte på Tegelviken. Då
bestämde att "ystet" skulle gå av stapeln den 20 sept.

Den 20 sept. samlades en hel del ysterkor i
Frästgården, vilken som alltid välvilligt uppläts.

260 liter mjölk stod till förfogande, & hur många ostar det blev, det vet jag inte. Men många voro de. Sedan var det kungtkalas för både de som arbetat & de som tittat på, och stämning var god som vanligt. Och kaffe blev drucket, både påtar & tatar.

Den 4 okt. hölls arb. möte på järnuddens. Fru Adolfsen inbjöd till nästa möte, som skulle bli årsmöte.