

Skola i Nydala 1910-talet

Nu ringer skolklockan. Som ni ser har jag iklätt mig rollen som lärarinna på 1910-talet i Nydala skola. Jag var småskollärarinna och jag var ganska sträng.

Jag hade skola för barn som var 7-8 år gamla. Vi började skoldagen med psalmsång och morgonbön. Till exempel den nya psalmen:

”Din klara sol går åter opp, Jag tackar Dig, min Gud!
Med kraft och mod och nyfött hopp, Jag höjer glädjens ljud

Din sol går opp för ond och god, för alla som för mig.
O, må jag så i tålmod och kärlek likna dig”.

Vi hade lektioner och raster på förmiddagen och barnen hade medhavd matsäck till frukostrasten, smörgås och mjölk eller bara ett äpple. Det var skillnad på matsäckens innehåll beroende på vilken familj man tillhörde. Barnen åt ute om det var vackert väder. Annars åt de inne i skolsalen. De fick själva städa efter sin måltid.

Vedhämtning och eldning i kaminen i skolsalen fick barnen hjälpa till med samt bära in vatten. Vi hade fotogenlampa i skolsalen på vintern för att kunna se att läsa och räkna.

Eleverna fick inte säga du till sin lärare, istället sa de ”fröken” eller ”skolläraren”. De fick inte prata under lektionen. När jag ställde en fråga fick den som kunde svaret räcka upp handen och när jag sa namnet på eleven fick han/hon ställa sig upp vid skolbänken och svara. Som lärare kunde jag också på egen hand bestämma vem som skulle svara. Om eleven inte kunde läxan kunde det hända att den fick stå i skamvrån. I värsta fall behövde jag ge dem smäll på fingrarna eller ris på stjärten. Om man varit slarvig eller olydig i skolan fick barnet en lapp med sig hem till föräldrarna, där jag talade om vad de gjort.

Jag kontrollerade också hygien hos barnen och om den var dålig förekom det att jag skrev lapp till hemmet. Om jag såg något som var fel ed barnet eller familjen kunde jag vända mig till de styrande i kommunen och berätta det.



Vi hade läsning och skrivning och räkning. Kristendomskunskap var viktigt. Vi hade geografi, naturlära och historia. Teckning och sång förekom också. Slöjd fick barnen först i folkskolan.

Barnen fick betyg i sina ämnen, men också i ordning och uppförande, på examensdagen.

”Fröken” på 1910-talet var klädd i lång kjol, höghalsad ljus blus, jacka typ ”kavaj, snörkängor. Hon hade en brosch i halsen. Utomhus bar hon hatt, som här en halmhatt. Foto: Arne Fransson