

GRÖNEKÄLLE Torp under Bocklarebo, FoF

80

GRÖNEKÄLLE

Torp

Bocklarebo



Grönekälle låg 900 m nordväst om Bocklarebo. Vägen från Bocklarebo slutade vid torpet. Sedan var det bara små skogsstigar, som ledde norr- och västerut. Upptaget 1840 av Nils Petersson. 1865 uppskattat till 1/32 förmedlat mantal. 1901 brandförsäkrat för 1000 kr, lösöret för 600 kr. Utlagt 1942. Namnet är naturbeskrivande. Nils byggde upp ett hus något hundratal meter norr om sista stugan. Det huset kallades "Gammalgården" och var rivet före sekelskiftet. Det troliga är, att Isak Klar satte upp den nya stugan. Stugan låg norr om den nya skogsvägen, som nu passerar Grönekälle. Stenkällaren låg, där vägen nu går fram, och revs i samband med vägbygget. Lagården låg i söder. Stugan flyttades till Hoåsen i Vrigstads sn.

I lagården var plats för två kor, någon kviga och kalv. Johan på Grönekälle hade också får, grisar och höns. På torpet har man aldrig hållit sig med dragdjur. Om Johan inte körde med korna, fick han hjälp av Hebert på Grimsjödal. Hebert var dövstum och därför litet isolerad i livet. Men han var ofta ute och körde hos grannar med sina oxar.

Torpet låg mycket vackert i en södersluttning. Marken var mycket mycket bördig men stenbunden. Blomsterprakten är fortfarande ovanligt stor i jämförelse med många platser i socknen. Vårdträdet var en stor oxel.

Till Lilla Krika gick en spångad väg över mossen i väster.

Nils Petersson, född 3/2 1812 i Brunnstorp och död 24/2 1896 på fattigstugan. Gift 27/5 1839 med
 Maja Stina Fredriksdotter, född 8/2 1819 på Långö soldat-
 torp och död 11/8 1887 på fattigstugan

Karl August	född 28/10 1839	på Bäckaryd
Johan Fredrik	3/1 1842	på Grönekälle
Klas Johan	25/7 1843	"
Karl August	17/1 1846	"
Peter Magnus	3/5 1849	"
Frans Gustav	15/7 1852	"
Axel Vilhelm	19/2 1857	"
Johanna Kristina	13/11 1862	"

1840 från Svensbygd. 1887 till fattigstugan. Sonen Klas Johan blev grenadjär under namnet nr 84 Plym. Sonen Johan Fredrik avled 3/5 1843. Sonen Frans Gustav avled 14/8 1857.

Axel Vilhelm Nilsson Lindqvist, född 19/2 1857 på Grönekälle. Gift 26/4 1884 med
 Bengta Svensdotter, född 18/9 1859 i Ingelstads sn
 Axel Emanuel född 7/1 1886 på Grönekälle

1884 från Nydala herrgård. 1887 till Nydala herrgård. Blev soldat med namnet nr 4 Lindqvist vid Västra Härads kompani. Så småningom blev han kusk på Nydala. Flyttade till Svarva-rebygget i Vrigstads sn.

Klas Isak Klasson Klar, född 10/12 1857 på Siggaskogs soldat-
 torp. Gift 28/11 1885 med

Karolina Kristina Karlsdotter,	född 26/7 1858	på Grimsjödalen
Lydia Maria	född 15/4 1887	på Grönekälle
Albertina Kristina Helena	29/1 1891	"
Karl Ture Ingvall	7/4 1894	"
Rut Astrid Elisabet	24/10 1896	"
Elsa Axia Augusta	7/5 1899	"

1887 från Strömsberg (Lilla Sköldsbo). 1901 till Sjöbo under Hok i Svenarums sn.

"När Lina var gammal skulle hon till lasarettet en gång. Isak var med henne upp till landsvägen och Jönköpingsbus-sen, men när han fick se vem som körde, sa han: Är det inte Alm som körer? Jag tänkte jag skulle skicka käringa till lasarettet, men då får det va till i morn."

Emil Natanael Svensson, född 10/3 1875 i Fägerhult.
 Gift 18/5 1901 med

Johanna Matilda Gustavsdotter,	född 28/10 1879	i Siggaskog
Gustav Artur Martin	född 12/3 1902	på Grönekälle
Elin Hanna Linnea	3/2 1904	"

1901 från Bocklarebo. 1905 till Gunnarshyltan, där de bodde hela sitt liv.

Johan Emil Andersson, född 14/10 1879 på Skogsdal och död 9/6 1956 på Lilla Sköldsbo. Gift 25/10 1902 med Augusta Albertina Andersdotter, född 14/10 1881 i Svenarums sn och död 15/8 1950 på Lilla Sköldsbo

Elsa Nelly Emilia	född 30/10 1903	i Gåeryd
Anna Cecilia	26/9 1905	på Grönekälle
Karl Axel Gunnar	20/11 1907	"
Elin Maria	28/2 1910	"
Lisa Edit Viola	10/6 1912	"
Karin Tyra Edelia	26/10 1915	"
Sven Arvid Hjalmar	27/8 1917	"
Ivan Erik Vilhelm	9/5 1920	"
Bert Rikard Niander	9/3 1924	"

1905 från Gåeryd. 1942 till Lilla Sköldsbo.

Johan var snickare eller byggmästare. Han byggde bl. a. flera ladugårdar. Vidare var han slaktare. Det var en allmänt händig karl. Vägen till Bocklarebo var dålig, och där släpade han så gott som dagligen sin stora verktygs-låda på cykeln.

Sedan Johan och Albertina flyttat bort, revs husen.

DEN GAMLA MUNKAVÄGEN

gick enligt traditionen förbi Månstorp, Lilla Krika och Klosterberget upp mot Munkabroudden på Sköldsbo marker och vidare över mossen och ån vid Krokavadet.

Huruvida traditionen har förankring i verkligheten, förblir givetvis okänt, men vägen förefaller att vara "anlagd" på ett annat sätt än de vanliga skogsstigarna.

Vägen är väl utgrävd i sluttningar och dikad. På flera ställen är vägkanternastensatta. Den har vidare i sluttningarna en mjuk stigning och är spångad över mossarna.

Namnet Munkabroudden tyder på att det är gammal väg.

Med bro avsåg man förr närmast vad vi nu kallar kavlingabro över en mosse - inte en sten- eller träbro över ett vattendrag. Klosterberget kan väl antyda något samband

med klostret. Om inte så vore fallet skulle berget ha haft namn efter någon plats i närheten. Det finns många fler berg mycket närmre klostret, som kunde ha fått namnet Klosterberget.