

1978.

Detta år var det 45 år sedan Nydala kyrkliga arbetskräs bildades. (år 1933)

Onsdagen den 24 maj-1978 var Nydala kyrkl. arbetskräs sammade att fira sitt 45-årsjubileum. Eftersom Nydala församlingssal skulle på att genomgå en större renovering gick det inte att ha denna högtid där.

I stället fick vi und. Kth. H. Arén hjälpa tillstånd av Kth. Jan-Erik Svensson att få bra i Vrigstads undarbait baktra församlingens 54 personer hade hälsammät inbjuden. Sångingen började kl. 15 med inledning av Kth. Arén, psalmen 474 med de tre första verserna sjöngs.

Så vidtog kaffedrickning vid festligt dukade bord med församlingens alla hjärtliga blommor prunkande i silver vasen vilket ingår det hela, tårter som i fem dagar en stämning av examensglädje.

Efter detta viktiga moment var det tillfälle

att samtala och plinka från himmes-
bilden. Khd. att en adrepsor tecknade
på ett humoristiskt sätt från gamla
episoder från sin tid som präst i Nydala.
Träts humor i det hela var det med ett
visst berod vi mindes alla de gamla
föreläsningar som gått före oss, - både deras
bavdy och deras kyrkogång och deras med-
verkan på alla sätt i vårt arbete.

Vi lyser frid över dens himme!

F. d. Kauten & Falkskallännen i Nydala

Gustav Lindsefeldt Prästad talade över
som sin Nydala tid och minnade om ett
och annat som himt i den tiden hans
hustru Greta var Ordf. och tillsammans
med Eric Lifvander grundade kyrkl.
arbetskrets.

Aste Lindberg (nuvarande ordf.) läste en
del avsnitt i den första bok som skrivits
av medlemmar i Arbetskrets.

Konministeren Tom Halvar Lennarsson tackade
och lyckönskade åt pastorens vägnar till
fortsatt arbete.

Khd. Åke o. Brita Löfgren hade kommit
från att delta i festligheterna, som blev
ju även arbetet; vi krets runde 15 år
boende i Nydala prästgård.

Så överlämnade Asta Lindberg baksida nummer
till Tine Löfgren och Gustav Hindersfeldt,
även sjuka medlemmar som inte kunde
lämnara i hängkonst med blommor.

En grupp medlemmar ur kyrkl. Arbetskräsen
och Kvälsykräsen sjöng två kända med
alla Axen vid pianot.

Till sist sångades alla i sångboken
för aftonandakt som hölls av

Khd. Adolfsön. psalmen 475 med v. 5, 6, 7.

löstes av Khd. samt v. 8, 9, 10 sjöngs —

avslutningsvis sjöngs psalmen 238.

Så var då denna minnesrika dag tillända
och alla skildes åt med ännu ett
vackert minne tillbaka!

Tillagd 25 maj 1978

Lenny B. Carlsson

Syföreningsjubileum

24-5-1978

många många minnen



Några av pionjärerna, fr v Elin Löfvander, Asta Lindberg, Linnéa Bergsten, Beda Andersson, Sara-Brita Ekman och Gustav Håkansson.

Nydala kyrkliga syförening firade på onsdagen 45-årsjubileum i Vrigstads församlingshem. Det blev en glädjens och de ljusa minnenas högtid, då inte bara de nu inom kyrkans verksamhet aktiva medlemmarna möttes utan även andra, som tidigare troget arbetat i kyrkans tjänst. Bland dessa befann sig flera äldre medlemmar samt från prästerskapet kyrkoherde Arthur Adolfsson, Stockaryd, och kyrkoherde Åke Högman, Vissefjärda. Kantor Gustav Håkansson, Båstad, som varit kantor och folkskollärare i Nydala, var med samt kyrkoherde Helmer Axén, Vrigstad, och komminister Ivar Holmér, Svenarum.

Efter välkomsthälsning av ordföranden Asta Lindberg läste kyrkoherde Axén 1 Kor 3:9. I ett hjärtligt tal framhöll han värdet av syföreningens arbetsinsats och yttrade bl a att syföreningssamfundet är kristen gemenskap.

HISTORIK

Asta Lindberg föredrog sedan en historik över syföreningens verksamhet. Ett sammandrag av denna har tidigare varit införd i denna tidning. Hennes intres-

santa redogörelse väckte många minnen till liv och ähördes med stort intresse. Den vittnade också om medlemmarnas levande intresse och goda sammanhållning i arbetet. Redogörelsen manifesterade också minnet av föreningens grundare, fru Greta Håkansson. Blommor överlämnades till Elin Löfvander och Gustav Håkansson.

Föreningens kassör, fru Margit Carlsson, Intägt, gav en redogörelse över insamlade medel under alla de 45 åren. Från en kassaomslutning med blygsamma 702 kronor första året hade denna under senaste året stigit till över 8 000 kronor, och totalt har under föreningens verksamhetstid insamlats 112 000 kronor.

MÅNGA MINNEN

Kyrkoherde Adolfsson var en minnesgod berättare. Under sin tid som komminister i Nydala fick han många kontakter med bygdens folk, och hans älskvärda och roande minnesteckningar ähördes med stor uppmärksamhet. Många minne hade också kyrkoherde Åke Högman och kantor Håkansson. Ett gripande dokument i aftnens minnesteckningar var ett brev som föredrogs vid föreningens 10-årsjubileum 1943 och var författat av föreningens grundare fru Greta Håkansson, vari hon riktade ett varmt tack till alla medlemmarna för deras intresse och nitiska arbete. Brevet föredrogs nu ånyo av ordföranden Asta Lindberg.

En improviserad kör under ledning av Ulla Axén sjöng under aftonen, och kyrkoherde Adolfsson höll avslutningsvis en andaktsstund. □ FREN