

# MUTTALYCKAN Backstuga under Siggaskog FoF

43

MUTTALYCKAN

Backstuga

Siggaskog

Backstugan Muttalyckan byggdes upp 1863 av Gustav Gof väster om landsvägen mot Hubbestad, 200 m norr om Hörnet. Den ödelades redan 1873

Gustav Svensson Gof, född 6/11 1834 i Stora Hunnavik och död 12/10 1894 på Österlund

1863 från Stora Hunnavik, 1873 till Österlund under Svensbygd. Han var sockenskräddare och ofärdig i högra handen. Han gick alltid under namnet Mutten, och platsen han bodde på både i Hunnavik, Siggaskog och Svensbygd kallades "Muttens"

Information av Doris Fransson, Björkelund, vid torpvandringen 20230924.

## Muttalyckan backstuga under Siggaskog

Backstugan byggdes omkring 1863 av Gustaf Svensson Gof väster om vägen mot Hubbestad och 200 meter norr om backstugan Hörnet. Sedan han flyttat vidare 1873 till Svensbygd revs stugan. Men en stengärdesgård på området finns kvar och platsen kallas än idag Muttalyckan.

Första och enda brukare: Gustaf Svensson Gof född 1834-11-06 Stora Hunnavik, Nydala socken

Gustaf Svensson Gof var son till Sven Jönsson Gof som bodde bland annat i Stora Hunnavik där Gustaf föddes. Familjen blev skrivna 1841 utan hemvist. Gustaf var dräng från 1852, först i Långö, och sedan i Svensbygd. Han blev sockenskräddare i slutet av 1850-talet. 1863 fick han bygga sig en backstuga på Siggaskogs ägor. Enligt kyrkoböckerna var han ofärdig och utfattig. Gustaf Svensson Gof, som kallades Mutten, bodde i stugan i 10 år. Sedan flyttade han till en stuga i Svensbygd där han också försörjde sig som skräddare trots att det står i kyrkboken att han var ofärdig i en hand. Han avled ogift 1894, 59 år gammal.

Muttalyckan, namnet på hans bostad, följde med honom till Svensbygd där hans bostad också kallades detsamma.



Stengärdesgården vid Muttalyckan. Foto: Doris Fransson

/Sammanställt ur Henry Renshults böcker Folk & Fornt, kyrkoböcker samt Arkiv Digital av Doris Fransson/