

NYDALA KYRKBY Bostadshus, FoF

NYDALA, kyrkbyn



PRÄSTGÅRDEN

Nydala 1:2

Det tycks inte finnas några uppgifter om när Nydala blev egen församling eller om de tidiga prästerna. Möjligen var de huskaplaner på Nydala som Gjurd Gisesson, vilken samtidigt var æconumus. Komminister Ericus Klint synes ha bott i Bocklarebo efter vad mantalslängd för 1673 utvisar.

Lilla Boestad var prästgårdens ängetorp några år före 1635. Det lämnades till Nydala herrgård och i stället fick pastor i Vrigstad 1639 torpet Uveryd, som skattlades till 1/8 mantal. De första åren av 1700-talet blev Hökaberg prästgård.

1926 byggdes nuvarande prästgården i kyrkbyn. Tomten 1:36 inköptes av pastoratet för att prästgården inte skulle bli kringbyggd, när vägen ändrades. 1974 indrogs prästtjänsten i Nydala, och det andliga livet sköts från Värnamo

Följande präster har bott i den nya prästgården

Jonas Johansson, född 26/7 1877 i Åby. Gift 29/10 1919 m Johanna Karolina Högman, född 14/10 1859 i Regnsjö och död 8/10 1928 i Nydala prästgård

Blev komminister i Nydala 1923 och kom då från Österåker. Flyttade till Nya Prästgården 1925. 1946 till Oskarshamn. Jonas II var i alla avseenden en ytterst originell präst. Som exempel på hans handstil kan nämnas, att han en gång bad Lennart Lindberg cykla till fil dr Johan Feuk på Carlsnäs med en av Jonas Johansson handskrivna kallelse till kyrkorådet. Dr Feuk kunde inte tyda, vad det stod på papperet och Lennart Lindberg måste åka tillbaka och fråga pastor om innehållet i meddelandet.

Under flera år hade han "hjälppräster" i församlingsarbetet

Gösta Karl Vilhelm Sundberg, född 1910 i Stockholm
Kom 1935 från Stockholm som komministeradjunkt och flyttade 1938 till Gräsgård

Nils Gustav Bondesson, född 1912 i Växjö
Kom 1938 från Växjö som pastorsadjunkt och flyttade 1940 till Urshult

Karl Sjögren, född 1910 i Nydala (son till sedermera kyrkoherden i Nässjö Håkan Sjögren)

Kom 1940 från Gnosjö som vice komminister och flyttade 1942 till Värnamo

Jon Herbert Valfrid Deurell, född 1908 i Glömminge

Kom 1941 från Hemmesjö som vice komminister och flyttade 1944 till Vallsjö

Bror Erik Ek, född 21/1 1914 i Hjalstad

Kom 1943 från Kalmar som vice komminister och flyttade samma år till Almundsryd

Arthur Adolfsson, född 1911 i S:t Sigfrids förs.

Kom 1943 från Kalmar och blev komminister efter Jonas Johansson 1946. Flyttade 1955 till Barkeryd

Komminister Adolfsson stannade en längre tid i Nydala och växte snabbt in i församlingen. Han vikarierade ofta för lärarna vid Nydala skola. Hans hustru Rut tjänstgjorde ofta som kantor i kyrkan, den tid det inte fanns kantor tillika lärare vid skolan. Han rörde sig mycket ute bland folket i församlingen. När han så småningom återkom som pensionär och bosatte sig i Värnamo, var det många Nydalabor som ville ha honom att förrätta jordfästningar. Och knappast någon Nydalabo, som hamnade på lasarettet i Värnamo, blev utan täta besök av sin gamle församlingspräst

Åke Högman, född 1918 i Spånga

Kom 1955 från Döderhult som komminister och flyttade 1970 till Almeboda

Arne Kristing, född 1936 i Bergen i Norge

Kom 1970 från Norge som komminister och flyttade 1972 till Kalmar

Leif Norrgård, född 1943 i Sundsvall

Kom 1965 från Sundsvall som komminister och flyttade 1974 till Linneryd. Det var den siste komministern i Nydala församling. En prästerlig kedja, som varat i 832 år var bruten





Uppbrottsstämning i Nydala Kyrkoadjunkt lämnar orten Församlingens siste präst?



Kyrkoadjunkt Leif Norrgård vid sitt arbetsbord. Blir han den siste prästmannen i Nydala?

Det råder ånyo uppbrotsstämning i Nydala prästgård. Inom det kyrkliga livet går förändringarna snabbt. För cirka två år sedan stod prästgården tom, men den då uppkomna vakansen fylldes omedelbart av en ny prästman, kyrkoadjunkt Leif Norrgård. Under dessa två senaste år har Nydala församling varit lyckligt lottad i kyrkligt avseende, men inför den nu förestående flytningen är det säkert många som frågar "var detta vår församlings siste präst". Nydala är en avfolkningsbygd med en trend som pekar på fortsatt neg-

ativ befolkningsutveckling. Inför upprottet frågar vi kyrkoadjunkt Norrgård, som nu tillträder en tjänst som kyrkoadjunkt i Hinneryd i Traryds pastorat.

Vilka är dina bestående intryck från nydalatiden?
— De två åren i Nydala har för mej varit en mycket värdefull tid — en intensiv tid. Framför allt är det de personliga kontakterna med människor i bygden, som blir för mej och min familj kära minnen. Det måste närmast betraktas som ett unicum med en så stark och intensiv kyrklig verksamhet i en så liten bygd och att församlingen ännu kunnat hålla sig kvar i pastoratet. Nydala har också ett underbart kyrkorum, och vad jag starkast upplever här är gudstjänsten där. Det är också tillslutningen till nattvardsgudstjänsterna med deltagande även från de frikyrkliga lägren. Stödet från hemmen upplever jag också som något mycket värdefullt inte minst då det gäller ungdomsarbetet.

Frikyrkan har gammal förankring i bygden. Hur har du upplevt detta förhållande?

— Kontakterna med frikyrkan har varit de bästa. Vi har respekt för varandra. Det innebär ingen destruktion att var och en sköter sitt. Alla har vi samma uppgift att verka för det andliga livets förnyelse i gudstjänstlivets olika former. Vad som också varit värdefullt för mej under de här åren har varit kontakten med människor långt utanför församlingen.

Även internationellt har nydala-bygden uppmärksammats, och dessa besök har gett ett rikt utbyte. Vad som brister i befolkningsunderlag här kompletteras ofta av ett växande intresse för allt det minnesvärda i bygdens historia. Men framför allt är det



Arthur Adolfsson, Kung Gustav VI Adolf



Nydala Komminister Carl Etzlers dotter Dagmar på fyra-årsdagen den 22 maj 1904. (Bilder från Nydala)