



Svensbygd 1:15 byggdes upp av Johannes Svenbergs son Karl, som återkom hit 1951 som pensionär

Karl Svenberg, född 12/2 1884 i Hjälmteryds sn och död 27/6 1962 i Svensbygd. Gift 26/5 1909 med Ester Andersson, född 15/4 1889 i Rydaholms sn och död 13/2 1952 i Svensbygd

Karl Svenberg flyttade 1909 till Gällaryds sn och gifte sig där. Vid den tiden lämnade August Johansson affären i Svensbygd. Karl Svenberg flyttade då till Svensbygd och övertog affären. Han drev affären till 1920 och handlade med allt, som kunde köpas och säljas i en lanthandel. Då var det också ganska mycket folk i trakten. 1920 flyttade Svenberg till Stockaryd och hade en liten möbelfabrik där, men det gick inte så bra ekonomiskt. Som pensionär flyttade han tillbaka till Svensbygd och byggde ett litet hus jämte faderns stuga

Under denna sin tid i Svensbygd är han mest känd som predikant och auktionsförrättare på missionsauktioner

Karl Svenberg hade en gång, tillsammans med många andra, gått till stugmöte hos Rosa i Sandvik, men så kom inte predikanten från Gällaryd. Han hade blivit sjuk. Alla satt och väntade, och till sist bad man Karl Svenberg förrätta en liten andakt, så man inte kände, att man gått med oförrättat ärende. Svenberg var mycket tveksam men övertalades till sist. Han höll en liten andakt, och det gjorde han så bra, att man bad honom komma igen. Ryktet om hans förmåga spred sig snabbt.

Ganska snart var han en flitigt anlita talare på möten. Och många, som inte alls var religiösa, kom till mötena för att "de skulle höra Svenberg". Den samstämmiga uppfattningen är, att han verkligen var en god talare och predikant. Dessutom sjöng han bra, och han kunde spela orgel, och orgel fanns i varje missionshus och i många hem

Han hade också en ovanlig förmåga. Han kunde tala till barn, och det gjorde, att han anlita vid "alla" söndagsskolfester och andra speciella barnmöten

Och auktionsropare vid alla missionsauktioner skulle bara vara Karl Svenberg. Det är otroliga summor han ropat in. Han gav stämning åt auktionen, och därmed blev buden högre, och därmed glädjen större, och därmed blev Svenberg mer eftertraktad till nästa auktion

Och så läste han ut alla lik från den gård, där dödsfall timat. Det var nog hans viktigaste uppgift, för han lyckades alltid på något sätt komma med ett tröstens och glädjens ord

